

ΑΝΤΙΦΑ

μοιράζεται στις
Μεσαμπελιές

Μάρτης 2019

Οι δρόμοι
φτιάχτηκαν
για να
περπατάμε
εμείς.



Λίγα λόγια γι όσα συμβαίνουν στη γειτονιά

Το τελευταίο διάστημα έχει υποπέσει στην αντίληψη μας ότι ένα φασιστοπαρεάκι μαθητών διακατέχεται από την ψευδαίσθηση ότι θα κυριαρχήσει στη γειτονιά των Μεσαμπελιών. Το εν λόγω παρεάκι έχει κάνει τις επιλογές του. Παρεμβαίνει στους τοίχους (γύρω από το σχολείο τους, μην φανταστείτε τίποτα τρελό), γράφοντας στοχάδια και άλλες φασιστικές γελοιότητες. Υποκινεί εθνικιστικές μαθητικές καταλήψεις και κατά πάσα πιθανότητα δημιουργεί σχέσεις με μεγαλύτερους γνωστούς φασίστες της πόλης. Τέλος συμμετείχε μαζί με άλλα φασιστάκια στο πέσιμο κατά τη διάρκεια της αντιφασιστικής κατάληψης στο 1ο Λύκειο (Καπετανάκειο).

Αυτά τα τυπάκια τα ξέρουμε και τα μάθαμε καλύτερα από τις εθνικιστικές καταλήψεις που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για κάποια αποπροσανατολισμένα νιάτα που δεν έχουν διαβάσει αρκετή ιστορία ώστε να καταλάβουν πόσο κακό πράγμα είναι ο φασισμός. Πρόκειται αντιθέτως για συγκεκριμένα εθνίκια τα οποία σιγοντάρονται από οργανωμένους φασίστες, μπάτσους και ρουφιάνους.

-Και τι σας κόφτει εσάς ρε τι συμβαίνει στις Μεσαμπελιές;

Εμείς δεν είμαστε από τους ανθρώπους που βλέπουν τις γειτονιές τους ως τον τόπο επιστροφής έπειτα από ένα ποτάκι στα σκατομάγαζα του κέντρου. Θεωρούμε ότι τα στενά τους, τα παγκάκια τους, οι τοίχοι τους και οι πλατείες τους αποτελούν το πεδίο στο οποίο διεξάγεται μία μάχη, άλλοτε υψηλής και άλλοτε χαμηλής έντασης, ενάντια στο κράτος, τους μαγαζάτορες και τα τσιράκια τους.

Εμείς τις γειτονιές μας τις γουστάρουμε. Θα μας βρείτε συχνά να αράζουμε με την παρέα μας σε καβατζωμένα πάρκα και πλατείες. Στις παρέες μας θα βρείτε πολλές εθνικότητες και πολλές σεξουαλικές προτιμήσεις. Πονάμε κάθε ίντσα των γειτονιών της πόλης μας και δεν σκοπεύουμε να τις αφήσουμε στις ορέξεις των φασιστών (μικρών και μεγάλων). Ακριβώς λοιπόν επειδή αντιλαμβανόμαστε την πόλη ως μία διαρκή μάχη, διαπιστώνουμε ότι για κάθε παρέα πιτσιρικάδων φασιστών υπάρχουν και παρέες τσάκαλων που νιώθουν όπως νιώθουμε και εμείς. Παρέες δηλαδή που δεν ψήνονται να μοιράζονται τις γειτονιές με φασίστες και επιλέγουν να τις οικειοποιηθούν. Μία τέτοια παρέα έχει σχηματιστεί και στις Μεσαμπελιές. Μία παρέα που φροντίζει μέρα νύχτα οι τοίχοι της γειτονιάς τους να είναι αντίφα.

Σε μια ακόμη εποχή που ο ρατσισμός δίνει και παίρνει και ο φασισμός εμφανίζεται με χίλια πρόσωπα στην καθημερινή μας ζωή, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για "μέσες αποστάσεις". Δε γουστάρουμε τους τύπους/ισσες που λένε "εγώ τη δουλειά μου κοιτάω, "δεν ασχολούμαι μ αυτά" και σφυρίζουν αδιάφοροι/ες, όσο οι γειτονιές μας μετατρέπονται σε φασιστοφωλίες. Εμείς δίνουμε το χέρι σε όσους θέλουν να αγωνιστούν με τον τρόπο τους κόντρα σε κάθε μορφή φασισμού, σεξισμού, ρατσισμού και ομοφοβίας και φτύνουμε όσους επιλέγουν να το παίζουν τρελίτσα.

Και για αυτούς που δεν το κατάλαβαν,

οι φασιστικές μαλακίες
στις Μεσαμπελιές **ΚΟΜΜΕΝΕΣ**



Διάλεξα την ζωή
έναντι δουλείας και πλήξης.
Διάλεξα τα συνθήματα,
σχέσεις και καταλήψεις.
Στο δρόμο που γεννήθηκα,
γεννιούνται οι συνειδήσεις.

- Γενέθλια, το Μίσμα

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΤΙΓΑ
ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΠΟΥΘΕΝΑ



* σύνθημα σε τοίχο των Μεσομελιών



BELLUM URBI

αντιεξουσιαστική ομάδα στο Ηράκλειο
bellumurbi.blackblogs.org • bellumurbi@espiv.net