

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ



Οι «αντισυστημικοί» χρυσαυγίτες αγκαλίσσα με τα φιλαράκια απ' τα ΜΑΤ. Αυτό είναι το παρακράτος.

Αρχικά πρέπει να αναρωτηθείς τι σχολείο θες; Ένα σχολείο με «νταήδες» που φωνάζουν στρατιωτικά συνθήματα, που τραμπουκίζουν όποιον διαφωνεί, απειλούν με ξύλο συμμαθητές τους και χαιρετούν ναζιστικά;

Γιατί αυτά και άλλα «ωραία» είδαμε τη Πέμπτη 29 Νοέμβρη στις «καταλήψεις για τη Μακεδονία». Σ' αυτό το φασιστοκάλεσμα όπου μαθητές και μαθήτριες εν γνώση τους ή μη παίζαν το παιχνίδι του παρακράτους με σκοπό να χάσουν και λίγο μάθημα.

Σκέψου όμως πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα μονοπάτια. Μονοπάτια που θρέφονται απ' το μίσος και το φόβο, λατρεύουν την εξουσία, εχθρεύονται τη διαφορετικότητα και εν τέλει την ίδια τη ζωή. Μονοπάτια που ιστορικά οδήγησαν μόνο στο θάνατο.

Για μας δεν είναι κακό να αγαπάς τον τόπο που γεννήθηκες και μεγάλωσες, τους ανθρώπους του, τα τραγούδια του, τους χορούς του, τα βουνά και τα σοκάκια του. Κι εμείς τον αγαπάμε!

Το πρόβλημα είναι να πιστεύεις πως αυτός ο τόπος είναι ανώτερος απ' τους τόπους άλλων ανθρώπων και πολιτισμών.



Η Μεσόγειος και τα Βαλκάνια ήταν ανέκαθεν τόποι ξεριζωμού και μετανάστευσης πληθυσμών. Τόποι που έζησε και ζει πληθώρα λαών και πολιτισμών.

Στα βαλκάνια και τη μεσόγειο ξέρουμε από πρώτο χέρι που μας έχει φέρει ο εθνικισμός και το μίσος για τους γείτονές μας. Πόλεμοι, πείνα και ξεριζωμός για τα συμφέροντα των ισχυρών. Τώρα θα την ξαναπατήσουμε;

Με πρόσχημα το όνομα της ΠΓΔΜ, των βόρειων γειτόνων μας, θέλουν να μας ετοιμάσουν για το νέο σφαγείο.

Κι εδώ που τα λέμε τι συμβαίνει με το Μακεδονικό;

Μακεδονία λοιπόν δεν είναι ούτε μόνο η Π.Γ.Δ.Μ., ούτε μόνο το ελληνικό κομμάτι της. Η "αρχαία Μακεδονία" μοιράζεται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Π.Γ.Δ.Μ. Από τότε μέχρι σήμερα στα μέρη της έχουν ζήσει λογίων λογίων λαοί. Όλοι τους συμβάλαν με τα ήθη και τα έθιμά τους, με τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους στο πλάτεμα της ανθρώπινης ιστορίας.



Ο γενικός γραμματέας του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ παρέα με τους πρωθυπουργούς της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας Ζόραν Ζάεφ και Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί μοιράζουν την πίτα σε βάρος μας.

Ούτε σε μας αρέσει η Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά όχι επειδή «ξεπουλάει» τη Μακεδονία. Δεν μας αρέσει επειδή δεν ενισχύει τη φιλία και την αρμονική συνύπαρξη των λαών της περιοχής μας. Αντίθετα μας βάζει να μισόμαστε για τα συμφέροντα του NATO και των ντόπιων αφεντικών μας. Αυτών που μας έχουν κάτσει στο σβέρκο και μας εξουσιάζουν. Των πραγματικών εχθρών μας δηλαδή.

Σε αυτό το εθνικιστικό πανηγύρι που στήθηκε από τους ακροδεξιούς, εμείς είμαστε απέναντι. Και μάλιστα δεν είμαστε οι μόνοι. Τα περισσότερα σχολεία πήραν σαφή θέση, απομονώσαν τους εθνικιστές μαθητές, σήκωσαν αντιφασιστικά πανό και βγήκαν στο δρόμο.



Μαθητές στο 38ο Λύκειο Αθηνών

Σε αυτό τον κόσμο ανήκουμε, με αυτό τον κόσμο επιλέγουμε να προχωράμε μαζί. Με τον κόσμο που σέβεται το διαφορετικό, που προτιμά το διάλογο από την επιβολή, που τιμά την ελευθερία. Με τον κόσμο της αλληλεγγύης.

Με εκείνους κι εκείνες που διαλέγουν τον δύσκολο αλλά δίκαιο δρόμο του αγώνα.

Με εκείνους και εκείνες που αγαπούν τη ζωή και υπερασπίζονται την ελευθερία κάθε στιγμή.

Και σε καλούμε κι εσένα μαζί! Χρειάζεται συμμετοχή και οργάνωση για να πολεμήσουμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά και τον θρέφει!



Επικοινωνήστε με την αντιφασιστική συνέλευση! Έλα να γνωριστούμε!

Αντιφασιστική Συνέλευση Ηρακλείου Κρήτης
antifaheraklion@espiv.net