

Ο Ολοκληρωμένος Συνεταιρισμός Ηρακλείου (Ο.Σ.Η.) προβάλλει τις αρχές της αυτο-διαχείρισης και της άμεσης δημοκρατίας και έχει στόχο να ενδυναμώσει τη συλλογική κουλτούρα και τις αποφάσεις που παίρνουν οι κοινότητες των πολιτών για τα θέματα που τους αφορούν μέσα από ανοιχτές διαδικασίες συνέλευσης.

Αναγνωρίζουμε τη διαρκή κυριαρχία και την αντιδραστική επιβολή των θεσμικών δομών (κράτος, πολιτικό σύστημα, οικονομικοί φορείς κ.α.) στην καθημερινότητα μας, σε όλο το φάσμα της κοινωνικής/πολιτικής/οικονομικής δραστηριότητας και αντιπροτείνουμε τον αυτο-καθορισμό μας ως άτομα και συλλογικότητες, επιδιώκοντας -εν τέλει- την ελευθερία μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πρόσφατη απόφαση του δήμου Ηρακλείου να προχωρήσει στην “αναβάθμιση” του μοναδικού πνεύμονα πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Το Πάρκο Γεωργιάδη, αν και πολύ μικρής έκτασης, είναι σχεδόν η μόνη επιλογή για ξεκούραση και αναψυχή μακριά από το άγχος, το θόρυβο και το αποπνικτικό τσιμέντο του αστικού περιβάλλοντος του Ηρακλείου. Παράλληλα αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο συνάντησης και πολύμορφης δράσης των κινημάτων της πόλης, χώρος ζωτικός για να αναπτυχθεί μια διαφορετική στάση ζωής αντιδιαμετρικά αντίθετη με τη σύγχρονη “ανάπτυξη”.

Σε αυτό λοιπόν το πάρκο επέλεξε ο Δήμος Ηρακλείου να επέμβει προκηρύσσοντας ένα έργο “αναβάθμισης” προϋπολογισμού 1.000.000€! Όσοι ζούμε σε αυτή την πόλη βλέπουμε εδώ και χρόνια το -ελάχιστο- αστικό πράσινο να περιορίζεται περαιτέρω, τις πλατείες να πλακοστρώνονται, το χώμα να δίνει τη θέση του στο τσιμέντο και τα μάρμαρα, τις καφετέριες και τα τραπεζοκαθίσματα να καταλαμβάνουν τον ήδη λιγοστό δημόσιο χώρο. Δεν έχουμε λοιπόν καμία απολύτως εμπιστοσύνη ότι τα δέντρα στο Πάρκο Γεωργιάδη δεν θα κουτσουρευτούν όπως τα δέντρα που κόπηκαν προ ημερών, άνευ λόγου και αιτίας, στην οδό Ίδης στο κέντρο της πόλης, πάλι από εργολάβο του Δήμου.

Η ανάπλαση όπως την εννοούν μας πνίγει και έχουμε να θέσουμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα:

- Γιατί να δίνονται τόσα χρήματα στην “αναβάθμιση” ενός πάρκου που -παρά τα προβλήματα του- είναι λειτουργικό και επισκέψιμο;
- Γιατί δεν επιδιώκεται η δημιουργία και άλλων τέτοιων χώρων που τόσο έχει ανάγκη μια πόλη που ασφυκτιά;
- Γιατί να αλλοιωθεί ριζικά ο χαρακτήρας του πάρκου με το προτεινόμενο κλάδεμα/κόψιμο δέντρων και να κυριαρχήσει η χαμηλή βλάστηση η οποία μπορεί κάλλιστα να φιλοξενηθεί και σε πολύ πιο μικρούς διάσπαρτους στην πόλη χώρους;
- Γιατί να κλείσει ολόκληρο το πάρκο για άγνωστη χρονική περίοδο μέχρι να ολοκληρωθεί το προτεινόμενο έργο, ενώ δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τους πολυάριθμους πολίτες όλων των ηλικιών που το επισκέπτονται καθημερινά;

Ο Ο.Σ.Η, κυρίως μέσω της Αυτόνομης Λαϊκής Αγοράς, θέλησε εξ αρχής να προτείνει την αυτο-διαχείριση του Πάρκου Γεωργιάδη και να αναδείξει τη σημασία που έχει η ανάκτηση των δημόσιων χώρων γενικότερα. Στην απόφαση καθαυτή του Δήμου για την τύχη του Πάρκου Γεωργιάδη, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται γενικότερα οι καθοριστικές για τη ζωή μας αποφάσεις, έγκειται ακριβώς η ουσία αυτού που αντιπαλεύουμε και προσπαθούμε να ανατρέψουμε: ενός παράλογου συστήματος εξουσίας που μας θέλει άπραγους και άβουλους θεατές.

Εστιάζοντας στις ανάγκες της τοπικής μας κοινότητας, επιδιώκουμε την οικοδόμηση μιας ανοιχτής δημοκρατικής δομής που θα διαχειρίζεται το Πάρκο Γεωργιάδη και δηλώνουμε ότι θα συμμετέχουμε στις κινήσεις υπεράσπισής του, συμμετέχοντας ενεργά σε κάθε δράση που προσβλέπει στην αυτονομία του. Καλούμε λοιπόν όλα τα μέλη μας να ενημερώνονται για τις εξελίξεις γύρω από το θέμα και να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις των «Φυλών του Πάρκου», της ανοιχτής δηλαδή συνέλευσης που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.